

Hon sköter egna skogen själv



Går i släkten. Gården Henstorp har funnits i släkten i flera generationer. Kanske tar någon av Ingrid Håkanssons fyra döttrar över efter henne. Här döttrarna Emilia, Moa och Linnea, samt nordsvensken Lina, som ska hjälpa till i skogen till vintern.



Övning ger färdighet. Ingrid Håkansson tyckte först att det verkade livsfarligt att använda motorsåg. Nu tycker hon att det jobbigaste är att fila kedjan så att den håller sig vass.

Efter många år i sjukvården har Ingrid Håkansson i Hensmåla blivit skogsbrukare på deltid. Med motorsåg i handen och fullt skyddsutrustad lufsar hon ut i skogen och fäller, kvistar och apterar stockarna. Snart kör hon med häst också.

–Det är min skog, och jag vill ta hand om den själv.

Till skillnad från många andra kvinnliga skogsägare, vill Ingrid Håkansson i Hensmåla sköta skogsarbetet helt på egen hand.

–Många kvinnor röjer och planterar, men deras män

sköter motorsågen, säger Ingrid Håkansson.

Så var det även i hennes fall. Först skötte hennes pappa om skogen, sedan tog maken över. När de fyra döttrarna Ida-Sofia, Emilia, Moa och Linnea var små, och Ingrid var fullt upptagen med att ta hand om dem, och att sköta sitt arbete. Men efter skilsmässan för några år sedan tog Ingrid Håkansson över ansvaret.

–Det är jag som äger skogen, vem ska sköta om den om inte jag gör det? Dessutom tycker jag att det är roligt.

Konkreta resultat

Hon började försiktigt, och gick en kurs i hur man använder motorsåg.

–Jag hade aldrig hållit in en motorsåg tidigare, och tyckte det verkade livsfarligt, berättar Ingrid Håkansson.

Sedan började hon med att gallra bland några av de mindre träden. Snart tog hon sig an större uppgifter.

–Det är roligt att se så konkreta resultat av sitt arbete. När man fäller träd märks det!

Jobbar natt

När Ingrid Håkansson sökte till gymnasiet tänkte hon först söka skogsbrukslinjen. I stället utbildade hon sig till mentalskötare och flyttade till Växjö. Gården i Hensmåla är hennes föräldrahem och har funnits i släkten i flera generationer. 1985 flyttade hon

tillbaka, och började sedan arbeta på ett sjukhem i Tingsryd. Där arbetar hon fortfarande tio nätter i månader. Resten av tiden ägnar hon åt gården, familjen och skogen.

Trots att skogsarbetet är tungt, tycker Ingrid Håkansson att det är roligt att ta i. Arbetet är ganska varierande, menar hon, med många olika arbetsmoment.

–På ett sätt kan man säga att det är tyngre att arbeta inom sjukvården än i skogen. Jag jobbar natt på sjukhemmet. Då får man fixa alla tunga lyft själv.

Dräller av rådjur

Hon går fortlöpande på olika kurser och målet är att ta skogsbrukarexamen. I vinter har hon avverkat, och våren har ägnats åt nyplantering och gallring. Men de flesta plantorna har dött.

–Det dräller av rådjur här, och snytbaggarna har också angripit plantorna, säger hon.

Inte heller de vuxna träden har klarat sig undan skade-

djuren. Ingrid är under sommaren fullt upptagen med att fälla de träd som hemsökts av granbarkborrar.

Vill köra med häst

Till hösten tänker hon börja använda häst i skogen. Familjen har köpt en skogskörd nordsvensk häst vid namn Lina, och Ingrid Håkansson har lärt sig grunderna i skogskörning på en kurs i Ingelstad.

En häst är skonsammare mot naturen än traktorer och maskiner.

–Hästen är ju en arbetskamrat också, påpekar Ingrid Håkansson.

Hon tänker fortsätta arbeta i skogen, och vill lära sig så mycket som möjligt.

–Jag vill göra saker jag tycker är roliga, säger hon. Sedan måste man ju diska och tvätta ändå. Det är min uppgift att ta hand om det här. Sedan får vi se om någon av flickorna vill ta över.

Text och foto
ULRIKA ANDERSSON



Hon vill sköta sin skog själv. För några år sedan tog Ingrid Håkansson i Hensmåla över det praktiska ansvaret för sin skog.

**Bu för borrar-
na.** Gran-
barkborrar-
na har härjat
bland träden i
vår. Ingrid
Håkansson
måste ta bort
cirka 25 träd
innan krypen
sprider sig.

