

Fälldins resa i Kronoberg

Energi och kulturhistoria på programmet andra dagen



Vid samtalen kring kaffebordet i Hensmåla deltog från vänster Gösta Sjöstrand, värden Åke Landqvist, Sören Carlsson och Thorbjörn Fälldin. Till höger sitter John Gummesson och Ingvar Åkerdal. Skymd är Kjell Göthe-

re, dels utan rörliga delar. Förväntningarna var fortfarande desamma, 50 procent. Det blev 40. Forskarna förstod då att de åtminstone delvis var på rätt väg.

Det sattes in flera solfångare och förväntningarna höjdes till omkring 70 procent.

I BERGUM

- I dag ligger verkningsgraden på mellan 73 och 76 procent sade André vidare. I det väder som nu råder görs utsläpp såväl på nätet som till lagring. Det som närmast står i tur att hända i Ingelstad är att övergå till lagring med vattnet i berggrum. Värmeöverlusterna blir för stora i den överjordiska tank som nu finns. Förutsättningarna för att nå bra resultat synes därför goda.

Under nästföljande del av Thorbjörn Fälldins resa mot Blekinge, var det som att byta till en helt annan melodi. "För att förstå framtiden är det viktigt att kunna historien" har någon sagt

och den devisen gäller numera också på förskolenivå.

KULTURHISTORIA

För dagens huvudperson blev det att stifta bekantskap med Tingsrydsbygdens äldre kulturhistoria i allmänhet och Hensmålatraktens i synnerhet. Det var ordnat ett samkväm hos föreningen Nordens VD Åke Landqvist i dennes "fritidsresidens" i just Hensmåla. Förutom tidigare nämnda Göthe och Åkerdal deltog kassören i Tingsrydsföreningen Norden, John Gummesson, kommunalrådet Sören Carlsson samt ordföranden i Södra Sandsjö hembygdsförening Gösta Sjöstrand.

Enbart huset som sådant var en inspirationskälla till att uppehålla samtalet kring äldre tider. Dess ägare Landqvist noterade bland annat att det är den äldsta byskolan inom Hensmåla rote och sannolikt den enda i Kronobergs län som uppfördes av sten. Byggåret är 1865 och som skollo-

kal var den i bruk till 1902. Till de mera kända skolpojckarna i denna rote hörde sedermera riksdagsmannen Hjalmar Svensson, Grönvik. Åkes mor Hildur hade sitt hem i Hensmåla har även gått i skola i nämnda hus. Till det yttre har byggnaden på ungefär nio gånger tre meter ungefär samma utseende som förr fränsett torvtaket. Det är numera tegel.

FÖDD I STOCKHOLM

Genom sina anförvanter har Landqvist sina rötter hårt fastvuxna i Hensmåla. Han är född i Stockholm, men har gått en del skolor i denna rote samt är konfirmerad i Södra Sandsjö kyrka. Även kring det forna skolhusets yttre miljö finns det en svunnen tids historja. Här reser sig monument från dels en sågverks historia och dels från en torvströfabrik.

Så utbyttes det tankar och minnen mellan Fälldins norrländska miljöer och Tingsryds-

bygden. Kulturhistoria var ett område som Thorbjörn också väl behärskade och syntes vara mycket intresserad av. Det utväxlades historia och historier om finurliga och uppfinningsrika människor på respektive trakter. Det fanns mycket att minnas och i det sammanhanget framhölls bland hembygdsföreningarnas stora betydelse såväl nu som i framtiden.

Vi låter dagens gäst och hans tankar kring tiderna som varit få bli slutorden i samtalet: Det största och mest omvälvande som skett inom Sverige och för dess invånare är införandet av skolplikten samt laga skiftet. Båda inträffade i mitten av förra seklet. Skolplikten innebar att barnen försvann från gårdarna som en arbetskraftsresurs och laga skiftet gjorde att människor och gårdar rycktes upp från en samlad enhet för att spridas till andra delar av byn och bygderna.